



THE HERALD of Christian Science

informal translations from the publications of the Christian Science Publishing Society

God provides abundantly

by Beverly Goldsmith

spirituality.com

Tanrı'nın sağlayışı boldur—kuraklıkta bile

Şu durumu bir düşünün: Şehrinize su sağlayan üç rezervuarın bulunduğu bölgeye 50mm'den fazla yağmur yağmayalı 450 günden uzun süre olmuştur. Baraj seviyeleri sadece %23 kapasiteye düşmüştür. Ciddi su kesintileri uygulanmaktadır. Durum vahim bir hal almıştır. Herkes ellerinde kalan suyu muhafaza etmek için elinden geleni yapmaktadır.

Böyle bir durum için nasıl dua ederdiniz?

Her gün bu soruyla karşı karşıya kalıyorum. Avustralya dünyanın en kurak kıtasıdır. Yine de bu kuraklık başlamadan önce, evime pompalanan temiz içme suyunu uzun süre duş almak, arabamı yıkamak ve bahçemi özgürce sulamak için kullanabiliyordum. Dışlerimi fırçalarken çeşmeyi açık bırakabiliyordum. Böyle özgürce kullandığım suyun bir gün bu kadar az olacağını hayal bile edemezdim.

Bu kuraklık beni bu konuda kendime getirdi. Hem suya karşı tavrım hem de kuraklıkla ilgili dualarım sonsuza dek değişti.

İlahi Hayat sonsuzdur; maddesel yaşamın sınırlı yapısına bağlı değildir.

İnsanların beklediği miktarda yağmur yağmadığı zaman, pek çok kişi yardım için Tanrı'ya yakarır. Bu her ne kadar kulağa mantıklı gelse de ben, Kutsal Kitap'tan Tanrı'nın ilahi Sevgi olduğunu ve her birimizin O'nun benzeyişinde yaratıldığını öğrendim. Bu gerçek her şeyi değiştirir; çünkü yaşam maddede değil, Ruh'tadır; bu nedenle, ilahi Hayat maddesel yaşamın sınırlı yapısına bağlı değildir; sonsuzdur.

Bazı kişiler bu gerçeği, tutumlu olmamak için bir neden olarak yorumlayabilir. Ruh sonsuz ise, kaygı duyacak ne vardır ki?

Ruhsal açıdan düşünüp hareket edersek, yanıtımız şu olur: Kişisel iyiliğimiz için kaygılanmamıza gerek yoktur. Tanrı, yaşayan her varlıkla ilgilenir ve yarattıklarını korumak için gerekenleri sağlar.

Tanrı'ya işini hatırlatmamıza gerek yoktur. Böylesine şefkat dolu bir Yaratıcı, herkesin iyiliği için son derece önemli olan bir şeyi esirgemez. Tanrı ayrımcılık yapmaz. O bizi sever. İyi olan her şeyi bize bolca verir. Ayrıca, Tanrı ilahi Akıldır. Çocuklarının ihtiyaçlarını bilir ve sağlar.

Bana bunu İsa'nın şu sözleri hatırlatır: “Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz?” diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa Babanız, bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz O'nun egemenliğinin ardından gidin, o zaman size bunlar da verilecektir.” (Luk.12:29-31).

For this translation in English and other translations in Turkish, please see <http://translations.christianscience.com>

Translation © 2009 The Christian Science Publishing Society. This translation has been performed by Mother Church members in the Field and made available by agreement with The Christian Science Publishing Society. You may reproduce up to 50 print copies of this Article. You may not sell or reprint this Article in another publication without permission of CSPA. You may not post or embed this Article on other websites; instead please link to the Article on the CSPA website.

Ruh'ta yaşam, Tanrı'nın bol sağlayışının iyi kâhyaları olmamızı da gerektirir.

Bununla birlikte, Ruh'ta yaşamın bir başka yönü daha vardır; bu, Tanrı'nın bol sağlayışının iyi kâhyaları olmakla ilgilidir. Kuraklık zamanlarında insanlar, Tanrı'nın yeterince yağmur göndermediğinden ya da yağmurun doğru yere yağmadığından ötürü şikâyet ederler.

Bu sızlanmalara katılmak yerine, kalbimi şükranla doldurmayı tercih ederim. Her yağmur damlası, şükran duymak ve Tanrı'nın yarattıklarına sağladıklarını görmek için bir nedendir. Yağmur benim yaşadığım bölge yerine, başka bir bölgeye yağsa bile, Tanrı'nın bir başka yerdeki insanlara bolca sağlayışının kanıtı için O'na şükranlar sunabilirim.

Tanrı'da herkese yetecek iyilik vardır. Herkesin ihtiyacı karşılanacaktır. Arka bahçeme yağmur yağdığında, durup sevgi dolu sağlayışı için Tanrı'ya şükrederim. Şükran dolu dualarım, davranışlarımı da değiştirmiştir. Keşfim şu olmuştur: “Şükran, teşekkürü sadece sözle ifade etmekten çok daha öte bir şeydir. Eylemler, sözlerden daha fazla şükran bildirir.” Bu yüzden artık, evimin çevresine yağan yağmur damlalarını elimden geldiğince muhafaza etmeye çalışıyorum.

Yaratılış 1:28'de Kutsal Kitap, Tanrı'nın insana (erkek ve kadına) yeryüzü üzerinde hakimiyet verdiğini söyler. Bence bu, ilahi belgelikle başlatılan kâhyalığa işaret eder. Tanrı üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi de biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Benim için bu, sahip olduklarıma iyi kâhyalık yapmak demektir.

Tanrı üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra bizde.

Kuraklık başladığından beri, eşimle birlikte su kullanımımızı %60'tan fazla azalttık ve azaltmaya devam ediyoruz. Suyu tutumlu kullanmak, sadece bu kuraklık (Avustralya'da son yüz yılın en kötü kuraklığı) sırasında yapılması gereken en mantıklı şey değil, uzun süreli uygulama olarak da son derece faydalıdır.

Kuraklık için duam, şehir ve kasabalara su sağlanmasından sorumlu, hükümetin her düzeyindeki memurları da kapsar oldu. Tanrı, doğru fikir, cevap ve çözümler aracılığıyla herkesin ihtiyacını bol bol karşılar. O'nun doğru fikirleri, yarattıklarının varlığını muhafaza eder.

Sorun ne olursa olsun, çevremizle ilgili dualarımızda, su sağlayacak faaliyetlerinde bulunmak üzere seçilmiş kişilerin, Tanrı'nın çocukları olduklarını ve Tanrı tarafından yönlendirildiklerini söyleyebiliriz. Bu kişiler O'nun fikirlerini dikkate alırlar. Kararlı ve akıllıca eylemlerde bulunmak için ilahi güdüye sahiptirler.

Her akşam televizyonda yayınlanan haberler, hava durumunu da içerir. Yağmur yağmayacağına dair hava tahminleri moral bozucu olabilir; fakat ben, bu tahminlerin gerçekleşeceğini kabul etmek yerine, zihnimi başka olasılıklara da açık tutmayı tercih ederim. Hava tahminleri, büyük oranda bilgisayar programlarına dayanır ve geleceği kesin olarak bilemez. Örneğin, Brisbane geçen yıl Eylül ayında, hava tahminlerinin hiç yağış olmayacağını belirtmesine rağmen, son yetmiş yılın Eylül aylarında aldığı yağıştan daha fazlasını almıştır. Hava tahminlerine güvenmek yerine, Tanrı'nın yaratışının geleceğini tayin ettiğine inanmayı tercih ederim.

İlyas yağmur işaretlerine bakması için uşağını denize doğru bakmaya gönderdi.

Kutsal Kitap'tan bir hikâye, bu konuyu vurgular. Samiriye'de ciddi bir kıtlık vardır ve hiç yağmur yağmamaktadır. İlyas peygamber bu durum için dua ettikten sonra, uşağını denize doğru bakması için gönderir. İlk seferinde hiçbir yağmur işareti yoktur. Bu nedenle İlyas, onu tekrar ve tekrar gönderir.

Yedinci seferde, uşak deniz tarafından, avuç kadar küçük bir bulutun geldiğini bildirir. O sırada gökyüzü bulutlarla kararır, rüzgâr çıkar, şiddetli bir yağmur başlar (1Kr.18:45).

Bu hikâye bana, yarattığı insanların iyiliği için gerekli olan her şeyi Tanrı'nın mutlaka sağladığını hatırlatır. Kuraklığın ortasında bile, Tanrı'nın bolluk yasası her an ve herkes için geçerlidir. Duada bunu dile getirmek, yaratılıştaki uyumu sağlayan ve her ihtiyacı karşılayan bilgeliğini ortaya çıkarır.

Beverly Goldsmith, Brisbane-Queensland, Avustralya'da Hristiyan Bilimi pratisyeni ve öğretmenidir.

Sağlayışı bol:

Science and Health (Bilim ve Sağlık):

3:25

Kutsal Kitap:

Luka 12:29-31

Yaratılış 1:28

1. Krallar 18:42-45

İletişim: spiritglo@gmail.com

© 2009 The Christian Science Publishing Society. Bütün hakları saklıdır.